

LES 23

- 1.Kun je God ook zien?
 - 2.Waar kun je Hem horen?
 - 3.Is de HEERE al blij als je wat voor Hem wilt doen?
 - 4.Hoe weten wij hoe we God moeten dienen?
 - 5.Hoe zoekt God contact met ons?
 - 6.Wat moeten wij dus?
 - 7.Hoe heet God ook wel?
 - 8.Wat betekent die naam?
 - 9.Mag je Gods naam zomaar gebruiken?
 - 10.Wat mag dus niet?
 - 11.En als je iemand hoort vloeken of spotten?
 - 12.Wat was in het Oude Testament de dag van de HEERE?
 - 13.Wat is nu de dag van de Here?
 - 14.Is de zondag net zo'n dag als de andere dagen van de week?
 - 15.Wat betekent dat?
 - 16.Is de zondag net zo'n vrije dag als de zaterdag?
 - 17.Is de zondag er voor onze pleziertjes?
 - 18.Wat is het belangrijkste van de zondag?
 - 19.Kun je op de andere dagen van de week doen wat je wil?
- 1.Nee, ik kan Hem alleen horen.
 - 2.In de Schrift die we thuis lezen en in de kerk horen verkondigen.
 - 3.Nee, want wij willen God wel eens dienen op een verkeerde manier.
 - 4.Uit de Schrift.
 - 5.Door Zijn Woord.
 - 6.Goed luisteren naar het bijbellezen en goed opletten in de kerk.
 - 7.HEERE (met allemaal hoofdletters).
 - 8.Dat God doet wat Hij zegt.
 - 9.Nee, ik mag alleen eerbiedig over de HEERE spreken.
 - 10.Vloeken of grappen maken over God en de Schrift.
 - 11.Dan zeg ik dat hij daarmee de HEERE verdriet doet.
 - 12.De sabbat of zaterdag.
 - 13.De zondag.
 - 14.Nee, het is de wekelijkse rustdag.
 - 15.Dat we op zondag niet naar ons werk hoeven of dingen voor school hoeven doen.
 - 16.De zondag is de dag van God.
 - 17.Nee, het moet een feestdag voor God en een rustdag voor ons zijn.
 - 18.Het twee keer naar de kerk gaan.
 - 19.Alle dagen is de Here bij ons en moeten we voor Hem leven.