

#### LES 4

1. Wat heeft God behalve een land nog meer beloofd aan Abraham?
  2. Hoe groot zou dat volk worden?
  3. Kwam die belofte snel uit?
  4. Hoe lang heeft Abraham moeten wachten?
  5. Maar als je zo oud bent, kun je toch helemaal geen kinderen krijgen?
  6. Wat werd er al die jaren dus van Abraham verwacht?
  7. Hoe noemen we dat vertrouwen?
  8. Wat is geloof dus?
  9. Hoe wordt Abraham wel genoemd?
  10. Hoe heette Abrahams zoon?
  11. Heeft Abraham nog meer kinderen gekregen?
  12. Wat heeft God nog meer aan Abraham beloofd dan een mooi land en een groot volk?
  13. Is dat ook gebeurd?
  14. Wie zijn de bekendste?
  15. Wie is de grote Koning?
  16. Regeert Hij allen over Israël?
  17. Wie horen nu bij het volk van Abraham?
1. Dat er uit hem een groot volk geboren zou worden.
  2. Even talrijk als het zand aan de zee en de sterren aan de hemel.
  3. Nee, het leek er eerst een hele poos op dat Abraham helemaal geen kind zou krijgen.
  4. Tot zijn honderdste jaar.
  5. Precies! Het was een wonder van God dat Abraham en Sara een kind kregen terwijl ze al zo oud waren.
  6. Een sterk vertrouwen op de HERE dat Hij zou doen wat Hij beloofd had.
  7. Geloof.
  8. Dat je er vast op vertrouwt dat de HERE doet wat Hij beloofd heeft.
  9. De vader van alle gelovigen.
  10. Isaak.
  11. Ja, maar uit Isaak zou uiteindelijk de Here Jezus geboren worden.
  12. Dat uit hem koningen geboren zouden worden.
  13. Ja. Israël heeft machtige koningen gehad.
  14. David en Salomo.
  15. De Here Jezus. Hij is de zoon van Abraham en de zoon van David.
  16. Hij regeert over alle volken.
  17. Alle gelovigen, tot welk land ze ook behoren. Ook wij zijn door het geloof kinderen van Abraham.