

LES 1

1. Waaruit weten we wat we geloven moeten?
 2. Is de bijbel een gewoon boek net als alle andere boeken?
 3. Staan er onwaarheden in de bijbel?
 4. Wat is geloven?
 5. Wat staat er in de bijbel?
 6. Kan dat zomaar?
 7. Maar hoe kunnen wij dan bij God horen?
 8. Wat heeft Die dan voor ons gedaan?
 9. Mag je geloven dat de Here Jezus voor jou gestorven is?
 10. Hoe brengt de Heilige Geest ons daartoe?
 11. Gelooft iedereen in de kerk?
 12. Hoe komt dat?
 13. Hoe weet je dat jij tot Gods verbond mag behoren?
 14. Wat wil God van je?
 15. Wat wil je als je bij God hoort?
 16. Waaraan moet je dan gehoorzaam zijn?
1. Uit de Heilige Schrift. We noemen de Schrift ook wel: de bijbel.
 2. Het is geen mensenboek, het is het Woord van GOD.
 3. Nee, want God spreekt nooit onwaarheid.
 4. Alles aannemen wat God in de bijbel tot ons zegt.
 5. Dat God een verbond heeft met Zijn volk en dat ook ik daar bij mag horen.
 6. Nee, niet zomaar. Daar zijn we zelf veel te slecht voor.
 7. Dankzij de Here Jezus.
 8. Hij is in onze plaats gehoorzaam geweest aan Gods wet. En Hij heeft aan het kruis op Golgota voor onze zonde betaald.
 9. De Heilige Geest Zelf brengt ons tot dat geloof.
 10. Daarvoor gebruikt de Heilige Geest het lezen van de bijbel, de preken in de kerk, en doop en avondmaal.
 11. Dat hoeft niet. Er zijn er ook die zich afsluiten voor Gods Woord.
 12. Dat doen ze zelf. Terwijl ze bij Gods verbond horen willen ze niet in God geloven.
 13. Uit mijn doop. Toen heeft God het mij heel persoonlijk beloofd.
 14. Dat ik geloof wat God me belooft. Omdat Hij het zegt!
 15. Dan wil ik leven als een gehoorzaam kind van God.
 16. Aan wat de HEERE in de bijbel van me vraagt.