



Op 9 januari 1942 wordt dominee Wim Tunderman door de Duitsers gevangen genomen.

Zijn vrouw Jeanne, ze is dan 38 jaar oud, houdt een indrukwekkend dagboek bij vanaf het moment dat haar man vanuit Kamp Amersfoort naar het concentratiekamp Dachau wordt gedeporteerd. Ze blijft schrijven, tot ze het bericht krijgt dat haar man het kamp niet heeft overleefd.

Jeannes tekst wijst niet alleen een weg, maar geeft steun voor ieder die wil groeien in geloofsvertrouwen.

Trudy Koens, de nicht van Jeanne Tunderman, heeft het dagboek tot leven gebracht door heldere aantekeningen.

Ria Borkent: *'Vanaf de eerste regel voert Jeanne ons mee onder de doodsdreiging van de oorlog, die haar vanwege haar geliefde onder ondragelijke spanning zet. Het dagboek tekent de nood van het gemis, het dagelijkse gevecht om het moeten 'inperken' van haar gevoelens, en vooral de beproeving van het wachten.'*

www.uitgeverijplateau.nl

ISBN 978 90 5804 089 3



9 789058 040893



Hij was in Dachau

Oorlogsdagboek (1942/43)
van Jeanne Tunderman

Hij was in Dachau

*Oorlogsdagboek (1942/43)
van Jeanne Tunderman*

redactie Trudy Koens

