

1. Kun je ooit doen wat God van je vraagt?
2. Zijn er wel mensen die het wel kunnen?
3. Is dat niet erg?
4. Is God niet boos op ons?
5. Hoe kan dat?
6. Wat ga je steeds meer doen als je merkt hoeveel je tekort schiet?
7. Maar ga je dan ook beter leven?
8. Wat ga je dus steeds meer doen als je je eigen fouten ziet?
9. Wat is bidden?
10. Hoe vaak moet je bidden?
11. Is het voldoende als je alleen bij het eten bidt?
12. Hoe moet je bidden?
13. Wat mag je aan God vragen?
14. Krijg je ook alles wat je vraagt?
15. Wat krijg je wel?
16. Wat heb je boven alles nodig?
17. Waaruit mag je gebed bestaan?
18. Heb je verdiend wat God je geeft?
19. Wat zeggen we daarom aan het eind van ons gebed?
20. Wat betekent het woord 'amen'?

## LES 27

1. Nee.
2. Nee, zelfs de besten komen niet verder dan een klein begin.
3. Ja dat is het, maar God weet hoe wij zijn.
4. Als we in de Here Jezus geloven en bij Hem horen, niet.
5. De Here Jezus heeft voor al onze zonden betaald.
6. Je gaat de Here Jezus steeds dankbaarder worden voor wat Hij gedaan heeft.
7. Ik ga de Here steeds vuriger vragen of Zijn Geest mij naar Gods wil doet leven.
8. Bidden.
9. Spreken tot God.
10. 's Morgens, 's middags en 's avonds.
11. Nee, God wil ook dat we persoonlijk tot Hem bidden.
12. Eerbiedig, want God is hoog en heilig.
13. Alles.
14. Nee, dan zou God me verwennen en dat is nooit goed. Soms is het beter dat God me dingen niet geeft.
15. Alles wat ik nodig heb om God te kunnen dienen.
16. Vergeving van mijn zonden en hulp tegen de satan.
17. Uit eerbetoon voor God, dank aan God, vragen aan God en bidden voor andere mensen en de kerk enz.
18. Nee, dat heeft Christus voor me verdiend.
19. Om Jezus' wil.
20. Het is waar. Ik vertrouw er vast op dat God me geeft wat ik nodig heb.